

Favoriet bij onze friet: curryworst en mayo

HASSELT - Bijna de helft van de Vlamingen gaat maandelijks naar de frituur. En als we daar aan de toeg staan, blijken we nogal klassiek te zijn in onze keuze: 40 procent eet het liefst mayonaise op de frietjes. Bestellen we een snack, dan is het vaak de goeie oude curryworst. Al dan niet 'speciaal'. Zo laat het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) weten naar aanleiding van de Week van de Friet. Volgens de VLAM trekt driekwart van de Vlamingen ook telkens naar dezelfde frituur. De populairste frietdagen zijn de vrijdag, zaterdag en zondag. De voorbije elf jaar hadden we ook nooit zo veel frietkoten als nu. In het topjaar 2004 waren er 2.955. Vandaag zijn er in Vlaanderen 2.852. (csn)

Bril bestrijdt ondervoeding bij ouderen

LEUVEN - Uniek trucje in het woon-zorgcentrum Edouard Remy in Leuven om ondervoeding bij ouderen te bestrijden: een bril met een sensor (foto). Telkens wanneer de drager van de bril een hap neemt, worden zijn kauw- en slikbewegingen geregistreerd. "De bril is deel van een onderzoek van twee jaar", legt ingenieur Bart Vanrumste (KULeuven) uit. "Momenteel gaat het dus nog om een prototype, met een sensor die op een bril is gemonteerd en verbonden werd aan een laptop. Zo kunnen we op een unieke manier eetpatronen in kaart brengen. Hopelijk kan dit ons helpen om af te leiden welk voedsel bejaarden gemakkelijk kunnen doorslikken, of ze al dan niet nog vlees kunnen snijden, enzovoort." (sobu)



Buurt adopteert verstoten ezel

Straat richt ezelcomité op om jonge hengst nieuwe thuis te geven

HASSELT - Nodig eens een eenzame uit: met die kerstgedachte in het achterhoofd hebben de burens van de Hasseltse Zwartvennestraat een ezeltje geadopteerd. Het 1 jaar oude dier werd door zijn familie verstoten. Om de ezel te onderhouden werd zelfs een burenezelfonds opgericht. "We zijn echt allemaal gek op onze nieuwe buurtbewoner", lacht Machteld Roelants.

Dirk JACOBS

"Ons ezeltje is ongeveer een jaar oud", vertelt Machteld, die door de buurt prompt tot voorzitter van het ezelcomité gebombardeerd werd. "Maar haast meteen werd hij door de 12 andere ezels in zijn kudde verstoten. Hij kreeg nauwelijks de tijd om te leren stappen. Hij werd gebeten en getrapt. Zijn eigenaar zette hem dan ook al snel in een aparte weide."

Nieuwe thuis

Die nieuwe weide grenst aan de Zwartvennestraat in Kiewit, Hasselt. De burens daar leerden hun nieuw huisdier dus ook al snel kennen. "Als er iemand langs de wei wandelde, begon hij meteen te balen. Alsof hij ons welkom wilde heten", zegt Machteld. "Begin deze week wilde de eigenaar nog eens proberen of hij toch niet in de kudde zou kunnen leven. Maar hij werd haast meteen door de andere ezels gebeten en gestampt. Tot



Venneke werd door de 12 andere ezels in zijn kudde gebeten en getrapt. Tot bloedens toe

Machteld Roelants
voorzitter van het ezelcomité

bloedens toe." Het was duidelijk dat het ezeltje een nieuwe thuis nodig had. "Samen met de politie zijn we dan naar de eigenaar gestapt om te vragen of wij niet voor het ezeltje mochten zorgen." En zo geschiedde. De jonge hengst staat voortaan in de tuin van Wim

Gommers, een van de buurtbewoners. Samen met Marie en Louise, twee hangbuikzwijntjes. "Mijn vrouw vindt het in elk geval geweldig. Er is nu altijd iemand in de buurt die haar aan mij doet denken", lacht Wim.

Wedstrijd

Een naam heeft de nieuwe buurtbewoner van de Zwartvennestraat nog niet. "Voorlopig noemen we hem Venneke", vertellen Vital Segers en de 88-jarige Maria Broux. "Maar voor zijn echte naam organiseren we nog een wedstrijd in de buurt. Machteld heeft ook al bij het ezelasielcentrum in Voeren gecheckt welke zorg Venneke nodig heeft. En we gaan met de burens een gespecialiseerde dierenarts uitnodigen zodat hij goed verzorgd aan de rest van zijn leven kan beginnen."

"Wij zijn superblij dat de ezel de afgelopen periode overleefd heeft en gaan hem nu echt vertroetelen", verzekert Machteld, die samen

met haar man Raf aan de kar heeft gesleurd. "We gaan ook eens contact opnemen met de stad, want zij hebben hier blijkbaar een stukje weiland liggen. Misschien mogen we dat wel gebruiken. Al het geld dat we nodig hebben om de ezel te verzorgen, komt van de burens zelf", weet Machteld nog. En de Zwartvennestraat maakt meteen van de gelegenheid gebruik om het aangename aan het nuttige te koppelen. "Binnenkort organiseren we onze eerste ezelsborrel. Een eerste aanzet tot het burenezelfonds." Voor wie Venneke zelf goedendag wil gaan zeggen, heeft de buurt nog een goede raad. "Voeder hem alsjeblieft niet. Venneke krijgt voldoende en het juiste eten. Echt, ons ezeltje komt niets tekort."



Venneke bij zijn nieuwe eigenaars, de burens van de Zwartvennestraat, en zijn nieuw huisgenoten, zwijntjes Marie en Louise. FOTO SERGE MINTEN

meubelen

neven

buitengewone binnenideeën

Breng je woonidee tot leven

Kom langs in onze woonwinkel in Diepenbeek en breng je woonidee tot leven.



Eetkamer

Toffe moderne eetkamer bestaand uit dressoir 3 deuren / 3 laden, tafel 240 x 100, boekenkast 1 d / 3 open vakken **setprijs € 1.930,-**

NIEUW

Diepenbeek
Nieuwstraat 170

011 28 00 00

ma, di, do, vr 10-19u
za 10-18u zo 13u30-18u

elke zondag
koopzondag

www.neven.be